



1. Het augustijnen klooster

Klooster werd in 1427 gesticht boven de arcades bevinden zich 2 etages in vakwerk stijl. Op de begane grond bevond zich de eetzaal. Op de eerste etage waren de cellen van de monniken. In het voormalige klooster zijn nog muurschilderingen bewaard gebleven. In 2004 gerestaureerd. De schilderingen uit 15de eeuw stelt st augustijn en zijn monniken voor tijdens een les over fruit bomen en vogeltjes. De kloosterkerk bevond zich op de plek waar nu de straat is.

2. De wijk marescot

Het voormalige augustijnen klooster werd in 1791 verkocht aan de staat en gebruikt als kazerne door het leger. In 1850 ging het de naam dragen van generaal marscot. In 1921 vestigt een militaire postduiven eenheid zich in de kazerne. In 1961 vertrekken de militairen voorgoed na 130 jaar.

3. Kerk en begraafplaats St Laurent des Varennes

De oprichting van de parochie St Laurent dateert waarschijnlijk uit de 14de eeuw. Ontrokken aan zijn vroegere bestemming in 1750 werd de kerk tijdens de revolutie verwoest. De overblijfselen van de kerk kunt U nog zien links achter op de begraafplaats.

4. De greppels

Greppels gegraven in de tweede helft van de 14de eeuw door Jean de Gode van Montoire, om de nieuwe stad te beschermen. Bekrompen in 1803 om bomen te planten en volledig gedempt in 1962.

5. Ziekenhuis Antoine Moreau

Het administratieve gedeelte van het zieken en bejaardenhuis bevindt zich in een huis uit 16de eeuw. Het was in het bezit van geestelijke Moreau (1625-1702) was, de grondlegger van de orde van de zusters van liefde. Tot in 1969 was hier ook het gemeentehuis gevestigd.

Op de binnenplaats van het ziekenhuis vindt U gebouwen uit de 17de eeuw. De achthoekige toren uit 16de eeuw is echt de moeite waard. Op de gevel vindt U twee zonnepijlers.

6. Gemeentehuis sinds

1669 herenhuis uit 18de eeuw. Het wapen van Montoire. Is voor het eerst te vinden op de zegel van Jean de 1ste van Montoire.

7. De kerk Saint Laurent

Meerdere malen verwoest en weer herbouwd. De gevel stamt uit de 16de eeuw. Het middenschip in gotische stijl met aan elke kant een zijschip samen met het koor dateert uit 1855. De ramen uit 1898 en 1908. Het orgel werd tweemaal gekocht in 1855.

8. De Muziekentent

Het plein Clemenceau : 150m lang en 100m breed. Op de plaats van de muziekentent was een ronde vijver. Het water was afkomstig van de bron onder het kasteel.

9. Het renaissance huis

Huis, huis van de baljuw (rechtelijke ambtenaar op het platteland) huis daterend uit de 16de eeuw. Is het oudste gebouw aan het plein.

U kunt in het hoogseizoen het renaissance huis bezoeken

10. Geboorte huis van Gervais Launay.

Gervais Launay, een lokale bekende tekenaar (1804-1891), is hier op 22 november 1804 geboren.

11. Rue du Boël

Hier bevinden zich enkele vakwerk huizen. Voormalige heren slagerij (tot 1663) en een protestante kerk (huis met beeldhouwde ornamenten).

12. Zout opslag zolder

In dit gebouw werd zout bewaard. De Franse koning Philippe IV installeerde in 1342 de "gabelle", de geveerde zouttaks, de zouttaks bestond tot 1790. Het zout moest droog bewaard worden anders werd het te klonterig voor gebruik, vandaar de speciale zout opslag zolders.

13. De kapel st Gilles

Deze kapel is gewijd aan st Gilles, een benedictijns abt uit de 7de eeuw. St Gilles leefde als een kluizenaar in een bos en voeden zich met de melk van een hinde. Hij wordt vereerd om zijn gave zenuwziekte bij kinderen te genezen. Tijdens de 16de eeuw maakte de kapel deel uit van de kloostergemeente waar Pierre de Ronsard de scepter zwaaide. Binnen vindt U muurschilderingen uit de Romeinse tijd. Het bijzondere van de muurschilderingen, ze stellen 3 maal majestueus Christus voor.

Bezoeken van Kapel st Gilles kunt U de sleutel halen en toegang kaartje betalen bij Musikenfête (Quartier Marescot).

14. Uitzicht op het feodaal Kasteel

De eerste toren stamt uit de 11de eeuw, in 1594 gaf Henri IV de opdracht om het kasteel te ontmantelen.

15. De bron van het Kasteel

In 1860 werd het water van deze bron naar het plein geleid om de vijver te vullen.

16. Kerk st Oustrille de eerste parochie kerk gebouwd in de 11de eeuw uitgebreid in 14de eeuw verkocht aan de staat tijdens de revolutie, werd in 1950 van afbraak gered.

17. Het huis Taillebois uit de renaissance. Het huis heeft een bijzondere schoorsteen, het beeldhouwwerk stelt een kegelspel voor.



1. Het augustijnen klooster
2. De wijk marescot
3. Kerk en begraafplaats St Laurent des Varennes
4. De greppels
5. Het Ziekenhuis Antoine Moreau
6. Gemeentehuis
7. De kerk Saint-Laurent
8. De Muziektent
9. Het renaissance huis
10. Geboorte huis van Gervais Launay
11. De straat du Boël
12. Zout opslag zolder
13. De Kapel Saint Gilles
14. Uitzicht op het feodaal Kasteel
15. De bron van het Kasteel
16. De kerk Saint Oustrille
17. Het huis Taillebois

Door de stadswandeling te maken leert U Montoire beter kennen.

De wandeling begint bij het Augustijnen klooster.

Langs de route staan borden met uitleg in het Frans op dit vel vind U de vertaling van deze borden.

Stadswandeling Montoire-sur-le Loir



V.V.V Kantoor - ☎ 02.54.77.05.07
Quartier Marescot
www.vendome-tourisme.fr